

Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.

Αθήνα, 4-6-2018

Ερώτηση

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών

κ Ευκλείδη Τσακαλώτο

Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

κ. Ιωάννη Δραγασάκη

Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

κ. Σταύρο Κοντονή

**Θέμα: «Οι ευθύνες για την καθυστερημένη αντίδραση στη «σκανδαλώδη»
χρηματιστηριακή κατάρρευση της μετοχής της Folli Follie»**

Με μεγάλη καθυστέρηση αντέδρασαν, τόσο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όσο και οι συστημικές τράπεζες στη «σκανδαλώδη» χρηματιστηριακή κατάρρευση κατά 70% των μετοχών της εταιρείας Folli Follie, εντός 24 ημερών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του οικονομικού τύπου και καταγγελίες Ελλήνων επενδυτών, η καθυστερημένη αντίδραση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είχε ως αποτέλεσμα να απολεσθούν περίπου 705 εκατ. € από την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας και να υποστούν ζημιές οι μικρομέτοχοι επενδυτές.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι υπήρξε παντελής κυβερνητική αδράνεια, παρά τα δημοσιεύματα αλλά και τις επίσημες ανταλλαγές καταγγελιών μεταξύ επενδυτικού οίκου και της εταιρείας, με τη μία πλευρά να κατηγορεί την άλλη για αναξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και για κερδοσκοπική επίθεση σε βάρος του Ομίλου της Folli Follie.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Ποιος είναι ο λόγος της, με τόσο μεγάλη καθυστέρηση, αντίδρασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ποιες είναι οι ευθύνες που προκύπτουν για τη διοίκηση της και το εποπτεύον Υπουργείο;
2. Γιατί αντέδρασαν με τόσο μεγάλη καθυστέρηση οι συστημικές τράπεζες και ποιες είναι οι ευθύνες των διοικήσεων και του Υπουργού Οικονομικών ως εποπτεύοντος και μετόχου μέσω του ΤΧΣ;
3. Ποιες είναι οι ευθύνες των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Δημοσίου που σχετίζονται με την ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων και τη διαπίστωση πλαστότητας ή εικονικότητας των στοιχείων που συμπεριλαμβάνουν;
4. Πως σκέφτεται να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση το πλήγμα που δέχθηκε η Ελληνική Κεφαλαιαγορά σε μια τόσο κρίσιμη φάση για την Ελληνική Οικονομία και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τι μέτρα πρόκειται να λάβει;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιάννης Κοτσούκος

Οδυσσέας Κωνσταντιόπουλος

Βασίλης Κεγκέρογλου